

De onderstaande foto's zijn gemaakt door Henk Derksen.









de vergeten groep
tijdens de tweede wereldoorlog,
hun stemmen werden niet gehoord,
hun pijn niet gezien,
maar we zullen hun verhalen blijven
vertellen
we zullen hun namen blijven noemen
we zullen hun herinnering blijven
eren,
En hun geschiedenis nooit vergeten

Door deze lesperiode heb ik meer
geleerd over de ww2, ik vond het erg
interigerend en schouwerend hoe sommige
mensen zijn behandeld. Het verhaald
zich nu ook weer, ook op kleine schaal
in NL. Ik hoop dat de wereld/mensheid
hier iets van heeft geleerd.



De oorlog WAS slecht.

De GEHANDICAPTEN HADDEN Bijna geen Recht.

We Herdenken iedereen elk JAAR.

Ik vind DAT een BAAS en eervol gebaar.

Respect voor iedereen die gevochten heeft.

Zo DAT Alles van DAG de DAG nog leeft.

In tijden van oorlog en strijd

Zijn het de zwaksten die lijden

De gehandicapten, zo vaak vergeten

Hun pijn en verdriet, ongedien en onopgemerkt

Ze waren gevangen in hun eigen lichaam

Niet in staat om te vechten of te vluchten

Maar hun leed was net zo echt

Als dat van degenen die op de vlucht waren